

Tema "Pengar"

Han gick upp som vanligt klockan halv nio och hörde hur grannen stängde sin dörr. Han visste att grannen som var pedant alltid lade gårdagens tidning i pappersinsamlingen i källaren på väg till arbetet. Varje morgon likadant. Tio sekunder efter var han alltid där och hämtade den.

Nu skyndade han sig för att hinna med, men fan han snubblade på pallen som stod i hallen och stod på näsan. Pallen han hittat i soprummet och som han reparerat med spik han tiggat av fastighetsskötaren. Det var ju så djävla mörkt nu på vintern och ljuset ville han inte knäppa på. Han tyckte ändå om vintern för då behövde han inte använda kylskåpet. Balkongen dög bra. Där förvarade han det lilla han behövde, och det var inte mycket. Väl hämtat tidningen väntade han till det ljusnade och kollade aktiebörserna. Han kunde med tillfredsställelse konstatera att alla hans aktier stigit i värde. Han njöt. Gick ut på balkongen, tog fram en brödbit samt lite margarin som han lagt i en tidning. Han skrapade av lite mögel på brödet samt strök försiktigt på lite margarin, tunt, tunt, tunt. Han såg ut genom fönstret. Där stod skolbarnen på andra sidan gatan och drack ur en cocacola burk. När de druckit ur ställde de burken på muren och gick. Slöseri! tänkte han och stirrade på femtioöringen som stod där på muren. Rusade ut i hallen och tog på sig de för länge sedan utslitna skorna, men tidningsbladet han lagt i för att täcka hålet i sulan skrynkade ihop sig till en boll i tån så han fick inte i foten. Med en ed slet han ut bladet, på med skon och sprang nerför trapporna. Burken stod kvar på muren andra sidan gatan. Han rusade som en förhäxad över gatan utan att se långtradaren som kom.

Han efterlämnade tremilijoneråttahundrasextiofemtusen kronor.

SLUT.